

I DEN HÄR INTERVJUSERIEN MÖTER VI PERSONER I KRETSEN RUNT DEN BERIDNA HÖGVAKTEN.



Löjtnant Carlberg och Frey, anno 1895.



Kapten Claes Hermansson och Frey, anno 2019.

FOTO: MARIELLE ANDERSSON GUEYE

VARFÖR DONERANDE NI FREY?

FOTO: FREDRIK LUNDQVIST



Niklas Läck, VD för Freys Hotel: varför har ni donerat en häst till föreningen för den Beridna Högvakten?

– År 2019 firade Freys Hotel 30-årsjubileum och vi ville göra någonting roligt av den milstolpen som kunde leva kvar länge. Så det kändes som ödet när vi blev tillfrågade om vi ville vara med och trygga högvaktens framtid med en unghäst, särskilt som hästarna det året enligt militära traditioner skulle börja på bokstaven F!

– Sommaren 2019 kom så den ståtliga och mäktiga populära hästen Frey till sitt nya hem på Kavallerikasern. Han är också en flitig och omtyckt gäst i våra sociala medier.

Hotellet är döpt efter en annan häst som hette Frey, berätta!

– År 1895 red löjtnant Per Carlberg hästen Frey i den då omtalade distansritten mellan Stockholm och Jönköping. Ekipaget vann på en imponerande tid. Kort därefter bildade den idérika affärsmannen Gustaf Liljedahl ett hyrverksföretag där prominenta gäster skulle skjutas med häst och vagn. Liljedahl döpte företaget efter den berömda hästen. Freys Hyrverk blev dåtidens största hyrkuskverk i hela Skandinavien.

– Vår familj köpte Freys Hyrverk i mitten av 70-talet. 1989 öppnade vi Freys Hotel på Bryggargatan i Stockholm som vi driver än i dag och jag brukar säga att vi är släkt i rakt nedstigande led med hästen Frey från 1895.

Har du själv ett ridintresse?

– Med en hästtokig mamma vore det konstigt om jag inte blivit färgad av det. Hennes hästintresse har tagit oss genom hela Sverige i jakten på den perfekta hästupplevelsen.

– Även fast jag är uppväxt med hästar så kan jag inte påstå att jag varit en stor ryttare annat än när de stackars hästarna fick vara med och leka cowboy när jag och mina kamrater var små och vi hängde i stallet och höskullarna från morgon till kväll.

– Däremot har min dotter fått ett lika stort hästintresse som min mamma och de två hänger ihop varje helg i ett stall i Roslagen där de rider i de omgivande skogarna med en stolt pappa/son i bakgrunden.

Freys historia är nedtecknad i "Boken om Freys" som finns att läsa på hotellet.

Vill du veta mer om att donera en häst till Föreningen för den Beridna Högvakten, kontakta oss på kansli@beridnahogvakten.se eller 08-667 77 30.